

Slogstorp nr. 6, Hammarlunda

Vem vet mer om bygden?

På vinterkvällarna satt vi ofta i det stora köket och arbetade med lite av varje. Vi kunde tälja räfssepinnar som behövdes till sommarens höbärgning. Mor och flickorna brukade karda och spinna ull, och de små roade sig med någon lek på golvet eller sov i sin vagg. Då pratade vi ofta om allt möjligt och hittade på berättelser. På söndagarna läste vi i bibeln och katekesen, för dem skulle man kunna inför husförhören.

Man fick inte arbeta på söndagen, då gjorde man bara det allra nödvändigaste, som att se till att djuren hade det bra, och så gick vi i kyrkan. Det bästa var, om vi fick far eller mor till att berätta om hur det var förr i tiden, om när de var små. Det var så många roliga historier som man fick höra om släktingar och bybor som gjorde än det ena än det andra.

- Ja, du lille parvel, sa far till mig. När du föddes började de köra med ångbåtar över Atlanten, det du, då räckte det inte med segelfartyg inte. Det skulle gå fort och lastas mer, förstås. Det var 1838 på våren. Och så klappade han mig på huvudet med sin stora hand, min far.

Så börjar boken, som jag skriver om mina släktingar. Jag har utgått från **Nils Persson** och **Karna Andersdotter**, som var min mf ff och mf fm och deras son **Pehr Nilsson Lindqvist**, som var min mf f.

Nils Persson, Åbo och Kyrkovärd, f. 1804-09-26 i Hunneberga 19, Harlösa. Föräldrarna var Tjänstesträng Pehr Olsson och hustrun Karna Olasdotter. D. 1891-01-22 i Slogstorp 6, Hammarlunda.

Gift 1829 med

Karna Andersdotter, f. 1809-12-12 i Silvåkra. Föräldrarna var Åbo Anders Olsson och hustrun Boel Mårtensdotter. D. 1878-12-09 i Slogstorp 6, Hammarlunda.

Barn:

Pehr Nilsson Lindqvist, Smed, f. 1838-03-14 i Slogstorp 6, Hammarlunda.

Nils Persson

var dräng på Slogstorp nr. 6 (Skolhemman) från 12 års ålder och ärvde åborätten av sin moster Sissa Olasdotter. Hon var änka efter Åbo Ola Persson, som hade brukat gården fram till sin död 1829. Nils gifte sig med sin kusin Elna Nilsson och tog över detta år. Elna rymde strax efter giftermålet, och Nils gifte om sig med sin Karna 1834.

Karna Andersdotter

var född på Silvåkra 11, Sjästället, där hon var piga hos sin bror Ola Andersson. Föräldrarna, Anders och Boel, bodde kvar på undantag tills de dog 1842 - 45. Sjästället låg vid Silvåkra kyrka och Byssjö (som nu är utdikad).

Pehr Nilsson Lindqvist

började som smedlärning och gesäll hos smeden Gustav Magnus Ljungberg på Löberöds gods mellan åren 1855 - 1863. Pehr vandrade som gesäll till Halland 1864. Han stannade där som smed. Jag är född på den gården och den finns fortfarande kvar i familjen.



Nils Persson och Karna Andersdotter. Kortet är troligen från 1864, då äldste sonen Ola gifte sig med Maria Andersson och tog över gården, Slogstorp nr. 6. Nils och Karna flyttade då till undantaget.



Nils Persson dog 1891 och Karna Andersdotter 1878. De begrovs på Hammarlunda kyrkogård. Graven finns inte kvar men stenen står uppställd vid kyrkomuren och har tillsammans med flera andra stenar inventerats och fotograferats av Börje Ivansson på 1990-talet.

F D KYRKOVÄRDEN
NILS PERSSON
FÖDD D 26.9 1804 - DÖD D 22.1 1891
HUSTRUN
KARNA ANDERSDOTTER
FÖDD D 12.12 1809 - DÖD D 9.12.1878
PS 477

Sonen Pehr Nilsson Lindqvist, som flyttade till Halland och verkade som smed där. Fotot från okänt årtal.





Bilden från okänt årtal har hittats bland Pehr Nilsson Lindqvists efterlämnade ägodelar, så vi har gissat på att den är från Skåne. Det verkar att ha varit ett viktigt foto för honom, eftersom han har sparat det. Han flyttade ju långt från barndomshemmet när han var ung. Kanske föreställer den Slogstorp 6. Kanske är det brodern Ola, han som övertog åborätten efter föräldrarna, och hans två äldsta barn, Augusta och Nils, som syns på fotot. Vi vet inte, vi kan bara anta.

Vem kan berätta mer om Slogstorp?

Hur länge körde man med oxar/kor?

När revs husen (om det nu föreställer Slogstorp 6)?

Jag skulle vilja veta mer om händelser från den tiden (1800-talet) som kan ha påverkat byn och omgivningarna, stort som smått - sorgligt, hemskt och glädjefyllt, alltså berättelser från det dagliga livet. Om bröllop, begravningar, olyckor, marknader, slagsmål, stölder och fylleri. Domar i tingsrätt. Jag söker också gamla bilder på landskap, hus, skola och grannar.

Om du har något att berätta eller har foton att förmedla, så hör av dig. Jag tar tacksamt emot alla uppgifter.

Dagny Dragstedt, Solbergavägen 18, 179 98 Färentuna, tel. 0733-664808
e.post: dragstedt@farfarsgarden.se